

### FEEST IN OPPEM... MET MUZIKAAL OPTREDEN VAN "DE MEISEKES"



### BELANGENGROEP WIJK OPPEM VIERDE FEEST !

Op 27 augustus 2017 werd in de nieuwe parochiezaal van Oppem het tienjarig bestaan van de Belangengroep Oppemse Wijk gevierd.

Voorzitter Raf De Zutter verwelkomde de aanwezigen op de gezellige bijeenkomst en stelde hen het programma voor.

Ereburgemeester Marcel Belgrado, tevens lid van de belangengroep, gaf een uiteenzetting over Oppem, de mooiste parel van Meise.

Nadien genoten de aanwezigen nog van een optreden van "de Meisekes".

Hier past maar één besluit: de afwezigen hadden ongelijk!



## INWONERS UIT ONZE WIJK MEISE-OPPEM AAN HET WOORD

De bijdragen voor Meise-Oppem in deze huurderskrant werden gemaakt door leden van de Belangengroep Oppemse wijk. Het ledenblad van deze Belangengroep kreeg de naam "SOLIDAIR".

In de vorige huurderskrant lieten we wijkbewoners Anna en Warda aan het woord. Vandaag leren we Jeannine en Sonja wat beter kennen.

### JEANNINE

#### Vakantiedorp

Wij verlieten in september 1980 Strombeek-Bever (Grimbergen) en nestelden ons in een nieuw appartement in de Merlijnweg. Wij hadden meteen het gevoel dat wij in een vakantiedorp terecht waren gekomen! Alles was zo open en groen en rustig. Iedereen was nieuw en de mensen waren vriendelijk voor elkaar.

#### Speelpleintje voor de jeugd

In 1986 verhuisde ons gezin naar een appartement in de Gudrunlaan, nog dichterbij het groen en het bos.

De aanleg van het speelpleintje was ook een succes voor de jeugd.

Zolang de afgesproken uren van het speelpleintje werden gerespecteerd, was er geen probleem. Maar dat gebeurde niet altijd. En zo werden de omwonenden al eens gestoord door lawaaiige jeugd en vervelend gebonk op het asfalt.

#### Buurthuis voor de jeugd

Het wijkcomité organiseerde regelmatig eetfeestjes, maar was niet genoeg gestructureerd om grotere evenementen te doen.

De rust voor de bewoners rondom het

speelpleintje keerde opnieuw terug door het buurthuis Opsakee. Het buurthuis was dan ook een uitstekende plaats om de jeugd samen te brengen en te begeleiden.

#### Cultuur

Ruim 37 jaar wonen wij in de wijk, maar ons beroepsleven was in Brussel. Wij zijn zeer geëngageerd in het culturele leven in Meise en Wolvertem.

"Ik vind dat belangrijk", zegt Jeannine, "omdat wij deel willen uitmaken van het rijke en gevarieerde verenigingsleven in onze gemeente."

#### Communicatie

Intussen is de wijk in Oppem een multiculturele wijk geworden. Jeannine vindt het jammer dat de onderlinge communicatie tussen de bewoners niet altijd even vlot verloopt. Goed samenleven met verschillende generaties en velerlei culturen kan alleen als iedereen zich hiervoor wil inzetten. Zij maakt zich zorgen omdat de communicatie tussen ouders, kinderen en uiteindelijk alle inwoners zeker beter kan.

"Toch wonen wij hier graag en maken wij van ons appartement een gezellig nestje, waarin wij ons gelukkig voelen", aldus Jeannine.



*"Toch wonen wij hier graag en maken wij van ons appartement een gezellig nestje."*

### SONJA

#### Van Gent naar Oppem

Sonja werd geboren in Gent, toen de jaarlijkse Gentse Feesten nog niet de allure hadden zoals wij die vandaag kennen.

Toen zij 4 jaar was, verhuisden haar ouders naar Winterslag, de bekendste mijnstreek in Limburg. "Mijn vader heeft nog samengewerkt met de vader van Rocco Granata."

Waterschei was een smeltkroes van nationaliteiten en culturen, vooral Italianen, Polen en Turken.

Sonja vond het leuk om mensen te leren kennen en te zien hoe zij zich trachtten in te burgeren zonder hun eigen cultuur en tradities te verwaarlozen.

Toen Sonja Waterschei verliet, vestigde zij zich eerst terug in Gent en nadien korte tijd in Brussel. In 1998 kwam zij in de Providentia-wijk van Oppem wonen.

#### Kookavonden

Het buurthuis was een jaar voordien geopend. Zij was graag in het buurthuis omdat zij graag onder de mensen was en in dit buurthuis vele mensen leerde kennen. Sonja vertelt hoe de sociale werkers maandelijks een kookavond organiseerden, waar wijkbewoners afkomstig uit andere landen hun eigen kooktradities konden voorstellen.

#### Café Combine

"Wie weet nog", vraagt Sonja, "dat Café Combine gestart is in het Buurthuis, onder leiding van een bekwaam en sympathiek Surinaams koppel?"

Voor vele inwoners van een andere origine was dit de eerste kennismaking met de Nederlandse taal.

Na enkele jaren werd dit initiatief overgenomen door CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs) en verhuisde naar de Stationsstraat in Wolvertem. De meeste wijkbewoners volgden niet.

#### Openbaar vervoer

Sonja vindt dat De Lijn een goede verbinding levert met de centra van Wolvertem en Meise. Dat is zeer positief voor haar, als alleenstaande vrouw zonder auto.

Ook deelnemen aan culturele initiatieven in de Muze (Cultureel Centrum Meise) stelt geen probleem.

"Ik ben gelukkig", zegt Sonja overtuigd, "in mijn appartement dicht bij bomen en groen. Ik woon in een multiculturele wijk, met gezinnen uit Oost-Europa en Afrika en maak dikwijls een gezellige babbel met mijn Mongoolse buurvrouw".

*"Kunnen deelnemen aan activiteiten was voor vele mensen een kennismaking met de Nederlandse taal"*





